



Afronding tweede trimester

De examens zijn achter de rug, en zijn goed verlopen. Een belangrijk doel voor ons tijdens de examenperiode is in God's vrede te blijven, en dat is iets wat tegenstrijdig is met de gebruikelijke opvatting en houding die we gewoonlijk hebbens ten opzichte van examens. Vooral omdat de onderwerpen erg interessant zijn en verweven met de kennis van God –Theologie van het Nieuwe Testament, Oudtestamentische teksten, en de Sociologie van religies– proberen we zelfs te genieten van het doen van het examen. Elk examen duurt drie uur, dus dat is een enorme uitdaging. We hebben allebei een begin gemaakt met onze essays voor de module Verdieping in religies, Kelly over de betekenis van het Loofhuttenfeest voor Christenen, en Peter over de Vrijmetselarij. Na Pasen zullen we deze afronden en met onze eindschrijftes beginnen, waarmee we de rest van ons laatste trimester op All Nations zullen vullen. Kelly's eindschrijftie gaat over het Evangelie in de consumptiemaatschappij, en Peter onderzoekt de rol van het begrip hemel in het Evangelie.

De stage in Zuidoost Azië – eindelijk!!!

Eindelijk is de hele stage geregeld, inclusief tickets, visa, verzekeringen, en als belangrijkste: de stagebegeleiding. We kregen plotseling een mailtje van OM (Operatie Mobilisatie, bekend van het schepen-werk), of we nog geïnteresseerd waren in de stage in Myanmar (voormalig Burma) waar ze ons in December al over hadden gemaïld... Alleen, die email hadden we nooit ontvangen...! We waren eerlijk gezegd nogal verbaast omdat we OM drie keer hadden gemaïld, maar nooit enige reactie gekregen. We zijn toen, in overleg met de OZG met wie we ook bezig waren, met OM 'in zee' gegaan.

Engelse les

OM heeft in de hoofdstad een team die voornamelijk Engelse les geeft –waar veel belangstelling voor is– en verder contact heeft met vier weeshuizen, die regelmatig bezocht worden. Het werk is gebaseerd op het leggen van vriendschappen, en we kunnen hierover niet teveel kwijt, omdat zendingen niet welkom zijn in Myanmar... Maar het zal voor ons een uitdaging zijn om plotseling twee keer 2 uur voor een klas te staan van kinderen met een radicaal andere achtergrond –veelal Boeddhisme– en dat alles in een heel ander klimaat, cultuur en omgeving. Kelly heeft gelukkig wat ervaring in het lesgeven van conversatie-Engels aan Koreaanse dames, maar zij is daarentegen nog nooit oostelijker geweest dan Zweden...! We zullen in Azië zijn van 21 maart tot en met 21 april, en we hopen dat jullie aan ons zullen denken – met name dat we goed contact zullen kunnen leggen met onze 'leerlingen' – hopelijk ook buiten school! En graag gebed voor kracht en volharding in de hitte (nu nog zo'n 30 graden, maar dat gaat oplopen...) en een goede samenwerking met het OM team.

Contact

In Myanmar is internet verboden, maar email zullen we via een internationale verbinding toch kunnen versturen en ontvangen. Hiernaast trouwens een overzicht van onze huidige homepage op het internet – voor wie deze nog nooit bezocht heeft: **www.passchier.net**

Veel zegen en groeten! *Peter & Kelly*



Wereldwijd

peterkelly@passchier.net
 Fax: 084-2209551
 Girorekening: 4316644 tnv.
 P.I.J. Passchier, Groningen
 IBAN: NL96PSTB0004316644
 BIC/SWIFT: PSTBNL21

Adres Engeland

2 Falcon Court
 Ware
 Herts. SG12 0XB
 0044-7906 270266
 All Nations receptie:
 0044-1920461243

Postadres Nederland

Grachtstraat 49
 9717 HK Groningen
 050 - 5711 375 (moeder)
 Mobiel: 06-44348083

Thuisfront

Theo & Netty Corbach en
 Jelto & Jiity Fokkens
 thuisfront@passchier.net
 Website:
www.passchier.net

Giften

(belastingaftrekbaar)
 Bankrekening 94.43.77.912
 of girorekening 3994489
 tnv. VBG, Groningen
 ovv. Steun Peter Passchier
 website: **www.vbg.nu**